



Zomer 2019.....het liep allemaal een beetje anders dan we ons voorgesteld hadden....het leven bestaat uit aanpassen en doelen bijstellen hebben we begrepen. En dat hebben wij samen gedaan, samen met jullie als ouders van kinderen, samen met onze eigen kinderen en samen met vrienden en familie. Heel veel dank voor jullie flexibiliteit en begrip. We hebben daardoor toch het overgrote deel van de opvang gewoon kunnen laten doorgaan, uiteindelijk hebben we maar een paar verschuivingen hoeven te doen. Ger bleek redelijk snel te herstellen tijdens en na een kuur, en kon zich dus prima inzetten bij de begeleiding en opvang van de kinderen. Gelukkig! Eind september zijn de vier kuren klaar, daarna volgt de stamceltransplantatie. Hoe dat precies gaat verlopen weten we nog niet, zodra dat bekend is laten we het jullie weten. Dit ook in verband met de opvang in de herfstvakantie, daarover volgt later nog een extra mail.

De kinderen “sleepten” ons er door...: bij kinderen moet je gewoon voor 100% aanwezig zijn toch? Hun verhalen, fantasie en vrolijkheid werkten aanstekelijk. Zwembad en waterspelen tijdens de hete dagen, maar ook lekker binnen op de koele Deel samen spelletjes doen, knutselen of lezen.



In de wat minder hete periode konden we weer werken in de tuin, aardappels, aardbeien en courgettes oogsten. Altijd weer een feestje! En bramen plukken....tjonge wat zaten er weer veel aan! Veel potten jam dus, en uiteraard een heerlijk bramentaartje.....



In het bos samen een hut maken...geweldig. Eerst moet je een wachtwoord invoeren om binnen te komen... en dan in de hut limonade drinken, een ijsje eten...en een lekker bedje maken voor Bart, de haan! Hij heeft de eer gekregen dat de hut naar hem vernoemd is: het is de hut van de Bart-club!! Bart zit er gezellig bij en doet zo af en toe een dutje.....fantastisch!

Dierennieuws :

Helaas hebben we verdrietig konijnennieuws: van de drie kleine konijntjes zijn er al weer twee dood...zomaar opeens, binnen een uur waren ze dood terwijl ze niet ziek waren geweest. Vreemd, maar het kan gebeuren. Fluffy, Jip en Janneke zijn gelukkig springlevend en daar is niks mee aan de hand.

De ezels hebben hun halfjaarlijkse controle van de tandarts weer gehad (ze zijn aan het wisselen, pas met 4 jaar zijn ze volwassen, Bibi is 2 ½ jaar en Bella 2 jaar oud.) Bovendien zijn de hoefjes weer prachtig gemanicurd: de dames staan er weer stralend bij!



De “plofkipjes” zijn weer terug naar hun eigen stek/stok, hun baasjes zijn weer thuis van vakantie. Het was deze keer een minder succes dan de vorige keer, de hanen lieten zich veel gelden waardoor het niet zo leuk was voor de kinderen om bij ze in de ren te gaan. Jammer, maar een leer voor de volgende keer: geen vakantieopvang voor plofkipjes meer.....

De schaapjes zijn geschoren, gelukkig net op tijd voordat de hittegolf losbrak! Ik heb wat geëxperimenteerd met vachtviltten, leuk werk en met een leuk resultaat! Voorgaande jaren zat ik (zoveel mogelijk, eigenlijk te weinig) achter mijn spinnewiel om er mooie breiwool van te maken. Beide technieken zijn leuk om te doen, zeker als het om onze eigen schaapjes gaat! We hebben nu een Nellie, Bonnie, Willem, Sophie, Lizzy en Evy vachtje, goed herkenbaar en dus extra leuk! Het vachtviltten is ook leuk om met de kinderen te doen: dat staat op het wensenlijstje voor volgend jaar!



En Poncho heeft het prima uitgehouden tijdens de warmte: op de coole/koele Deel!

Zoals in een vorige mail stond: de inspraakavond van 5 september vervalt. We laten weten wanneer de volgende datum is.

Onze vakantie naar Frankrijk gaat uiteraard niet door, we hebben besloten om die tijd toch vrij te nemen, dat betekent dat we in **september gesloten zijn van zondag 8 september tot en met zaterdag 21 september.** (zaterdag 7 en zondag 22 september is er dus wel kinderopvang).

Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen: lang leve het ritme!! Voor allen veel succes en plezier met de start en tot snel,

Vriendelijke groeten Ger en Marjolein