



We tikken de 38 graden aan....hittegolf(je), want het is al een paar dagen aan de gang, en het is nog niet afgelopen. Beetje afzien voor de dieren, gelukkig hebben ze wel allemaal schaduwplekken om te liggen, maar toch: het is niet echt lekker. Hieronder een impressie hoe ze de hitte doorkomen: parasols en zandbadje!!



En ja, dit is onze nieuwe aanwinst: drie schattige konijntjes, (Papillon, voor de kenners onder jullie). Ze moeten nog even “wennen” in dit hok, even wennen aan alle geluiden, handen en handjes, stemmen en gedoe om hen heen. Ze worden al minder bang, weten inmiddels al dat ze niet meer voor ieder geluid weg hoeven te rennen. Dus: veel aanhalen, praten, lekkere hapjes geven, vooral de paardenbloemblaadjes vinden ze erg lekker. Als ze eenmaal gewend zijn mogen ze naar Fluffy in de grote konijntuin, dan kunnen ze daar naar hartenlust rondrennen en spelen! Jip, het mannetje, verhuist dan naar zijn oude hok met ren. Deze drie schatjes zijn namelijk allemaal mooie meisjes....



Fluffy bleek toch zwanger, maar...het konijntje in haar buik was dood (en al vrij groot). Ze kon niet bevallen en moest geholpen worden door de dierenarts. Gelukkig goed afgelopen voor Fluffy, ze is al weer aardig hersteld. Nog even wat rustig aandoen, nog niet oppakken enzo.

Dan maar direct door naar nog meer dierenleed: Splinter, de dochter van Bart, was de trotse moeder van twee schitterende kuikentjes. Ze verbleef in de konijntuin, omdat de ren al bezet is voor twee andere moeders, dit ging niet samen: drie moeders met kinderen is echt teveel van het goede. Dus mocht Splinter naar de grote konijntuin. Maar helaas, het kraaienechtpaar dat hier in de beukenboom nestelde, heeft zijn jong grootgebracht en geleerd dat kuikentjes óók erg lekker zijn...heel erg sneu voor Splinter...en ons...gelukkig hebben Klets en Patty ieder één kuiken, ze blijven voorlopig nog in de ren. En hopelijk gaan de kraaien binnenkort een reisje maken of zoeken ze een andere woonplek.

Met de schaapjes (gelukkig geschoren vóór de grote hitte) en de ezels gaat het prima, evenals de poezen Jenny en Yeti, en Poncho de cavia.



De kindertuintjes liggen er prachtig bij, er is dit jaar veel gewerkt in de tuinen door iedereen! De aardappels staan bijna in bloei, de eerste radijsjes zijn al geoogst (met wisselend succes: “oh wat scherp” of “mmm, mag ik het uitspugen” of “ik denk dat mijn moeder dit wel lekker vindt!”). De aardbeien zijn heerlijk zoet, water blijven geven, veel water, en dan kunnen we mondjesmaat blijven oogsten, heerlijk! Want ja....het is gewoon te warm, voor mens, dier én tuinboon!!



Eikenprocessierups en teken:

We ontkomen er niet aan....in één eik achter de schuur zitten twee (kleine) nesten, we hebben de plek afgezet, skelter en fietsen verplaatst: niet meer komen dus. Alle kinderen zijn hiervan op de hoogte.

En.....controleer na boerderijbezoek even op teken, ze zijn er met dit warme weer, soms nog heel klein, maar toch belangrijk om op tijd weg te halen.

We hebben de BedrijfsHulpVerleningscursus weer achter de rug. Ook een (zeer) positief verlopen controle van de gemeente Enschede en Haaksbergen gehad. En afscheid van een aantal kinderen en welkom voor nieuwe kindertjes! Zo gaan we lekker door, stimulans en enthousiasme onderling, veel plezier en een goede sfeer....wat wil een mens nog meer!

We maken ons op voor de zomervakantie, de derde week van juli is het al weer zover! We bieden dan 6 weken opvang (week29 t/m 34), iedere week van dinsdag t/m donderdag. De weekenden zijn we gesloten. In week 35 zijn ook nog een aantal kinderen vrij, we bieden dan **opvang van donderdag 29 aug. t/m zondag 1 september**. Plan svp op tijd de opvang van uw kind.

Daarna gaan we er een weekje tussenuit, we zijn gesloten van zondag 8 t/m zaterdag 21 september. We zijn van 10 t/m 19 september in Frankrijk, we maken een nostalgisch tripje naar onze oude woonplek (Biran)en de geboorteplaats van onze jongens (Auch). We doen dit samen met onze zonen en schoondochters.....we zijn er 15 jaar niet meer geweest, we verheugen ons er enorm op!

Dat betekent dat er dus weinig weekend- opvang is in september. **Wel op zaterdag 7 september, zondag 22 september en weekend 27/28/29 september.**

We wensen jullie allen een hele fijne, zonnige zomer, veel plezier!

Ger en Marjolein

