



Het Haaksbergerveen

We zitten al weer in de laatste week van augustus.....noord en midden zijn inmiddels al weer naar school. Hoogste tijd om even terug te kijken naar de afgelopen zomer. Wat ons betreft: prima zomertje, goed weer, maar vooral: wat hebben we genoten van de kinderen die zich zo prima konden vermaken op de boerderij. Wat geweldig is het toch dat de kinderen zo gewend zijn, alles is zo vertrouwd, ze voelen zich zo lekker "thuis". Niets hoeft, alles (nou ja, bijna alles) mag! Er wordt even niet aan ze "getrokken": geen toetsen, geen testen en geen huiswerk. Lekker rondstruinen op het erf, knuffelen met de dieren, ze goed verzorgen geeft ook al zo'n fijn gevoel, werken in je tuintje, spetteren in het zwembad, elkaar achterna zitten met de waterpistolen, bloemen plukken, veel, heel veel bramen plukken en daar lekkere jam van maken, lekker knutselen binnen op de Deel als het te warm was, met een vriendje achter de computer, en lekker rondhangen zoals je dat zelf wilt. Dat is vakantie, dan kom je tot rust! Heerlijk. Het is dan ook allemaal prima verlopen, zonder wanklank of akelige dingen, super!



Toch waren er ook wel wat nare gebeurtenissen....Hummel, de cavia, is overleden op 25 juli. Hij was niet ziek, hij is 6 jaar geworden en dat is best oud voor een cavia. We hebben hem begraven bij ons in het bos, een mooie steen met zijn naam ligt op die plek. We missen hem wel hoor, hij kon zo grappig drinken uit zijn waterflesje, piepen en knorren als hij iets lekkers wilde, en je kon vooral lekker met 'm knuffelen. We denken met veel plezier aan Hummel!

Schape en geiten nieuws

Vorige week zijn de verplichte entingen geweest van de schape en geiten. Echter, er werden twee entstoffen gebruikt waar zowel de geiten als de schape erg ziek van werden. Heel erg sneu, een ervaring die we liever niet gehad hadden. De ontwormingsenting was een andere dan vorig jaar, en in combinatie met de q-koortsenting was dit geen succes. Dat weten we dan alvast voor volgend jaar, niet meer doen dus op deze manier. Inmiddels zijn de dieren er weer helemaal bovenop, ze eten weer, rennen weer en maken weer lawaai gelukkig!

Afscheid

We hebben deze zomer afscheid genomen van Dirk en Nicky. Dat was heel gezellig, met taart en mama's erbij! Fijn dat we zo gezellig konden afsluiten, dat geeft een goed gevoel. En Dirk en Nicky hebben allebei beloofd dat ze nog een keertje langs zullen komen, geweldig! We hebben een leuke tijd samen gehad, bedankt jongs!

Nieuwkomertjes

Oinky is niet meer alleen! Op 7 augustus kregen we er twee kleintjes bij: ze waren toen 8 weken oud. Het zijn twee vrouwtjes en ze heten: Fluffy en Noppy. Mooie namen he, en ja, hoe komen we aan die namen?? Nou, het zit zo: de konijntjes zijn beide erg pluizig, en Fluffy betekent in het engels "pluizig". Toen hebben we pluizig in een andere taal opgezocht, en bleek het Zweeds wel leuk : Noppig. Maar daar hebben we Noppy van gemaakt, vonden we beter in de reeks passen: Oinky, Fluffy en Noppy. En dit zijn ze:



Fluffy



Noppy

Herfstvakantie

In oktober is het weer herfstvakantie, noord heeft het in week 42 en midden in week 43. Dat betekent dat de opvang in oktober er als volgt uit gaat zien:

- Weekend 4/5 okt.
- Zondag 12 oktober 19.00 uur t/m woensdag 16 oktober 17.00 uur
- Weekend 25/26 oktober.

Weekend 11/12 is dus alleen opvang vanaf zondagavond, en weekend 18/19 valt uit.

Als er in week 43 ook vraag is, laat het weten, dan kijken we of dat in te passen is!

Hartelijke groeten van Ger en Marjolein, en tot gauw!