



Ja ik weet het.....we zijn al in september....maar dit is toch echt de nieuwsbrief van de afgelopen zomer juli/augustus!! Deze twee maanden zijn omgevlogen, wat een zomer 2018! Het kon niet op, de mooie dagen begonnen al in mei (heel fijn voor onze jubileum dag op 27 mei!) en daarna werden we verrast met nog veel meer zonnige dagen. Het was zelfs af en toe te warm....zelfs te warm om "wéér" in het zwembadje te gaan, "schijnt de zon nou al wéér", "ik blijf lekker binnen, daar is het koel". Zomaar enkele opmerkingen van de afgelopen zomer. Afijn, het klopt: de Deel is heerlijk koel in de zomer, en we hebben de binnen- en buitenactiviteiten kunnen afwisselen met een ochtend- (nog redelijk fris en schaduwrijk, dus buiten) en middagprogramma (te warm om buiten te zijn, dus binnen rustige spelletjes enzo.....). En zo hebben we het prima uitgehouden deze zomer, de dagen waren lang, de nachten kort (maar dat halen we wel weer in??)

Nieuwe kapschuur

De grootste werkzaamheden voor de kapschuur waren gelukkig al afgerond voordat de vakantieopvang begon, de kinderen en wij hebben er weinig hinder van gehad. De bestrating is nu ook bijna klaar, en dan kunnen we gaan inrichten: achter in de open kapschuur willen we een hoek reserveren voor de kinderen: een timmertafel met gereedschap en genoeg afval hout (van de kapschuur!). Een mooi plekje waar je droog staat en lekker je creatieve timmerskills kunt botvieren. Ook is er genoeg plek voor de tafeltennistafel en de voetbaltafel, zoals jullie zien wordt de ruimte zonder problemen al weer aardig ingevuld.



Le jardin de lapin

Oftewel "de konijntuin"! Hij is klaar, de eerste bewoner, Snuffie, is er al. Ze mag helaas nog niet naar buiten, het gras moet eerst wat groener worden. Dat gaat nu snel: je ziet het met deze buien en temperaturen groeien. Zodra de grasmat acceptabel is, gaan de andere konijnen (Fluffy, Jip en Tikkel) er ook in. En zodra de sleuteloverdracht van de nieuwe bewoner Dibbes een feit is, zijn we compleet. Dibbes is een "jeweetwel" konijn, al op leeftijd en we hopen dat hij het hier prima naar z'n zin zal hebben.



Kuikennieuws

Onlangs vonden we in de berm bij de waslijn een nestje van 9 eieren.....Klets had deze daar neergelegd en leek erop te willen broeden. Toen wij de eitjes voorzichtig in het leghok legden om daar verder uitgebroed te worden (dat zou buiten niet gaan lukken....marters, roofvogels enz.) had ze er duidelijk geen zin meer in. Kom op! dacht Patty, die haar eerste nestje al in maart had gehad en deze 4 kuikens inmiddels de puberleeftijd hadden bereikt, dan neem ik het wel over. Spannend! zou dit nog gaan lukken?? En ja hoor, vorige week kropen er 7 kuikens uit het ei.....schattig hoor, zo'n tweede leg!



Verder niet veel noemenswaardige nieuwtjes: we pakken de draad van het schoolritme weer op. Voor veel kinderen altijd weer erg wennen: nieuwe juf/meester; nieuwe kinderen, nieuw lokaal en weer op tijd naar bed. Na een paar weken zijn we er allemaal weer aan gewend, en voor je het weet zitten we in de decembermaand...de pepernoten liggen al in de winkel!

Inspraakavond

Denken jullie nog aan de inspraakavond as donderdag 13 september?? We willen zo graag jullie mening/input horen over de nieuwe vorm van het tevredenheidsonderzoek, het duurt maar een uurtje, is altijd vreselijk gezellig, en.....ik zorg voor appeltaart, oke?!

Tot ziens!

Ger en Marjolein