



Het Haaksbergerveen

Pasen.....Koningsdag.....het ligt al weer achter ons! Op naar de meimaand: meivakantie en Pinksteren! De meivakantie is twee weken dit jaar, dus ook twee weken vakantieopvang op onze zorgboerderij: week 19 en 20. Er is nog één logeerkamer vrij van dinsdag 12 t/m woensdag 13 mei; verder is er overdag nog plek op 5/6/7 en 12/13/14 mei. Het Pinksterweekend zijn we gesloten.

Terras

Het terras "over de sloot" is klaar, het is prachtig geworden, we zitten nu letterlijk in de wei bij de dieren! De schapen steken hun snoet nieuwsgierig door het gaas, de kippen komen buurten en van dichtbij zien we de vrolijke sprongen van de konijnen! Zo valt er steeds weer wat te zien en te beleven met al die dieren.



Open dag

Op zaterdag 27 juni organiseren we weer een Open Dag! Dit is HET moment om opa en oma, de burens, vrienden en vriendinnen mee te nemen om de zorgboerderij te laten zien: de dieren die je altijd verzorgt, je eigen moestuintje, de speelplekjes in het bos, het speelveld, de skelters, fietsen, de plek waar je je tentje kunt bouwen etc. etc. Neem ze maar mee en laat alles zien, we maken wel een plattegrond zodat je niets kunt vergeten! Vanaf 13.00 t/m 16.00 uur ben je van harte welkom!

Medicijnlijst

U heeft allen van ons een mail ontvangen met de vraag voor het aanleveren van een officiële medicijnlijst van uw apotheek. Fijn dat velen hier al op gereageerd hebben. Mocht het medicijngebruik veranderen wilt u dit dan weer aan ons doorgeven dmv een nieuwe lijst van de apotheek?

Kraampje....

De wind was toch te hard: het verkoopkraampje hield 't niet meer en viel om....schade, jammer.

Maar inmiddels staat ie weer op z'n pootjes en is gerepareerd, weer klaar voor de verkoop van onze zelfgemaakte spullen, en straks rabarber, aardbeien, courgettes, pompoenen....
.mmmmmmmm!



Kuikens..

Inmiddels lopen er al een paar rond:

- moeder Femy met Trippie en Troepie (witte kip met witte kuikens)
- moeder Klets met Albert en Einstein (witte kip met zwarte kuikens!) De namen behoeven enige uitleg natuurlijk: op de ochtend dat moeder Klets voor het eerst met haar jongen naar buiten ging hebben we ademloos toegekeken hoe de kleintjes de grote wereld verkenden. Ze bleven dicht bij moeder, die ze met allerlei geluidjes duidelijk maakte hoe ze moesten scharrelen. Al na een paar minuten had één van de kuikentjes al door hoe je een wormpje uit de grond moest pikken.....we waren met z'n allen zo verbaasd: zo knap dat ie dat al kon! Dus.....werd er even heel hard nagedacht: wie was er ook zo slim? Nou, natuurlijk, dat was Einstein...! Dan heet de slimste vanaf nu Einstein, de ander heet Albert. Is t niet geweldig? Dat zijn prachtige gesprekken (en observaties!). En om t helemaal gemakkelijk te maken: ze zijn beiden zwart, maar Albert heeft een wit kontje.....
- moeder Fientje zit nog te broeden op 3 eitjes
- moeder Kantje ook op 3 eitjes
- moeder Aagje op 4 eitjes...

.....nog genoeg verrassingen dus, we houden jullie op de hoogte!

Vriendentuinen

We hebben ons aangesloten bij de Stichting Vriendentuinen. Deze stichting heeft als ideaal het leveren van verse groente aan de Voedselbank. Daarvoor vragen ze een stukje grond beschikbaar te stellen, te bewerken en groente te planten, de opbrengst is dan voor de voedselbank. Wij vonden het een erg sympathiek initiatief, en doen hier graag aan mee. In Noord-Holland loopt dit project al een jaar, met groot succes. Met het opstarten in de Achterhoek doen 7 zorgboerderijen mee, waaronder wij dus. Zodra ook dit goed loopt wordt het verder uitgebreid naar de rest van Nederland. Binnenkort wordt het zaaiplan bekend, en weten we welke groente we kunnen gaan planten/zaaien! We hebben er veel zin in, het is fijn om dit voor anderen te kunnen doen, om ook gezond, bewust en lekker te kunnen eten! Onze deelnemers willen graag helpen, maar we kunnen nog wel een handje extra gebruiken: dus.....als je zin hebt, of iemand kent die heel graag in een moestuin werkt: neem even contact op! Het zou fijn zijn als dit project een succes wordt!

Facebook: hebben jullie al de lentesprongen van de schapen gezien?? Kijk op facebook, de pagina van Zorgboerderij Het Haaksbergerveen!

Hartelijke groeten en tot de volgende keer,

Ger en Marjolein