



Het Haaksbergerveen

Misschien zijn vele van jullie al helemaal ondergedompeld in oranje sferen.....zingen morgen het kroningslied uit volle borst mee.....en genieten van het oranjezonnetje! Toch nog even een kort berichtje uit het Haaksbergerveen, we hebben al veel gesprekken gevoerd de afgelopen maand (vanwege de evaluaties), maar de lopende zaken zijn niet aan de orde gekomen, zoals:

DE OPRIT

We gaan echt beginnen: 7 mei beginnen we aan de bestrating van de oprit. Van voor aan de weg tot achter de garage. Jammer van het landelijke karakter zullen veel van jullie zeggen, maar...: geen plassen en modder meer, geen onbegaanbare paden meer, geen loszittende steentjes meer enz. enz.! Bovendien wordt het dan een prachtige skelterbaan, een mooie baan voor waveboarden. Wie heeft er nog oude rolschaatsen op zolder liggen, of skeelers, of in de schuur een step met luchtbanden?? Ze zijn welkom! Volgens de planning zullen we twee weken in een puinhoop zitten, maar daarna....!

JONG LEVEN

Met het mooie weer, voorzichtig, maar toch, beginnen ook de dieren zich weer helemaal happy te voelen. Inmiddels loopt Klets rond met een mooi wit kuikentje, en heeft Aagje een klein evenbeeldje van zichzelf (bruin dus). In het kleine kippenhok zitten er nog twee te broeden, en verstopt achter de stobalen zit nummer drie....afwachten wat t allemaal gaat worden.

Rens en Dirk waren lekker aan het spelen in het nieuwe zand van de zandbak, toen ze plotseling iets zagen bewegen...en ja hoor, weer (net als vorig jaar) een nest konijntjes! Deze keer waren het er 6, met de oogjes nog dicht, dus nog maar een paar dagen oud. We hebben ze voorzichtig uitgegraven, met nest en al. Ze waren te klein om zelf op te voeden, maar gelukkig wilde de konijnenopvang voor ze zorgen! Wat een avontuur, ze waren wel héél schattig!

DE CHINESE KRAANVOGEL

Wat zijn we toch een bofkonten....mensen uit het westen pakken de trein en komen met de camera naar Haaksbergen, om de Chinese Kraanvogel te fotograferen. Hij was gesignaleerd, ontsnapt uit een Friese opvang, vorig jaar, en nu gespot in het Haaksbergerveen. Het beestje (nou ja, beestje, hij is 1 meter 50 groot) kan zich prima redden, maar is wel erg alleen. Er zijn namelijk geen andere Chinese Kraanvogels in Nederland. Wij, en veel van onze kinderen, hebben 'm zien lopen! Zomaar, in het veldje naast onze schapenwei! Het is toch fantastisch, zo'n prachtig dier. Het was maar één dag dat ie zich liet zien, daarna is hij weer verder getrokken. Een prachtige ervaring!



Op dit moment geen andere nieuwtjes, dus: allen een hele fijne Koninginnedag/kroningsdag gewenst!

Hartelijke groeten, Ger en Marjolein